

Delen met anderen, streven naar een eerlijke wereld zonder ongelijkheid.

Zoals Jezus ons leerde willen wij zorg dragen voor al wie kwetsbaar arm of hulpbehoevend is. We willen gevoelig zijn voor hun noden. Delen met de armen laat ons immers het Evangelie in zijn diepste waarheid begrijpen.

Om in Zijn voetstappen te treden stelden wij een aantal prioriteiten om anderen te helpen.



Rond de kerstperiode steunen we, traditiegetrouw, de eindejaarscampagne van Welzijnszorg. Welzijnszorg is een katholieke vzw die rond de kerstperiode sensibiliseert rond een bepaald aspect van armoede in Vlaanderen en Brussel. In ruil voor een kleine bijdrage krijg je een dampende beker lekkere soep en help je het goede doel.

Meer info over Welzijnszorg:

<https://welzijnszorg.be>

De vastenperiode staat dan weer in het teken van Broederlijk Delen.

We maken gebruik van het inspirerend educatief aanbod van de organisatie en bieden, via de spaardoosjes in de klassen, wat financiële steun voor hun strijd tegen wereldwijde ongelijkheid.

Meer info over Broederlijk Delen:

<https://www.broederlijkdelen.be>



Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS



Alle kinderen horen dezelfde rechten te hebben. Ze moeten de kans krijgen om naar school te gaan en te genieten van een goede opvoeding. Enkel dan kunnen ze later een goede job vinden, veranderingen teweegbrengen in hun samenleving en zelf keuzes

maken. Onze school steunt dit project van Plan international via regelmatige donaties. Uw steun, door bijvoorbeeld de maandrekening af te ronden, helpt mee deze verandering te realiseren.

Meer info over Plan International vzw op <https://www.planinternational.be>