

Delen met anderen kan de wereld wat mooier maken.

Zoals Jezus ons leerde willen wij zorg dragen voor al wie kwetsbaar, arm of hulpbehoevend is. We willen gevoelig zijn voor hun noden. Delen met de armen laat ons immers het Evangelie in zijn diepste waarheid begrijpen.

Om in Zijn voetstappen te treden stelden wij een aantal prioriteiten om anderen te helpen.



Rond de kerstperiode steunen we, traditiegetrouw, de eindejaarscampagne van Welzijnszorg. Welzijnszorg is een katholieke vzw die rond de kerstperiode sensibiliseert rond een bepaald aspect van armoede in Vlaanderen en Brussel. In ruil voor een kleine bijdrage krijg je een dampende beker lekkere soep en help je het goede doel.

Meer info over Welzijnszorg:

<https://welzijnszorg.be>

De vastenperiode staat dan weer in het teken van Broederlijk Delen.

We maken gebruik van het inspirerend educatief aanbod van de organisatie en bieden, via de spaardoosjes in de klassen, wat financiële steun voor hun strijd tegen wereldwijde ongelijkheid.

Meer info over Broederlijk Delen:

<https://www.broederlijkdelen.be>



Zelf kleine beetjes kunnen wonderen verrichten.

Ook dit schooljaar kan je het bedrag van de maandelijkse schoolrekening naar boven afronden. Een klein, vrijwillig, gebaar dat het verschil kan maken.



Dit jaar bezorgen we de aanvullende centen aan Unicef, een organisatie die wereldwijd wil bouwen aan een betere toekomst voor kwetsbare kinderen.

Meer info over Unicef:

<https://www.unicef.be/nl>